

Liedteksten



De teksten in dit document zijn louter bedoeld voor educatief gebruik in een klascontext. Het is verboden deze teksten op welke wijze dan ook te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Ik Wil de Wereld Zien (Johan Verminnen)

Ik wil ik wil ik

Ik wil een zonsopgang in Afrika

de capueira dansen in Bahia

tequila drinken in New Mexico

en caipirinha in Rio

of met een zeilboot naar het Paaseiland

met een vliegtuig landen op het strand

van Brel zijn mooie Iles Marquises

in plaats van thuis te zitten kniezen

Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco

de tango dansen in Buenos Aires

de blues van Memphis tot in New Orleans

o, ik zou zo graag de wereld zien

ik wil de fado horen van Rodriguez

en de bouzouki van Dalares

of Piazzolla z'n bandoneon

horen klinken als de avond komt

Er zit een regenjas

met mij op een terras

toch doet zo'n regenjas

dromen dat het zomer was

Ik wil ik wil ik

Ik wil ik wil zo graag de wereld zien

De oevers van de Saint-Laurent misschien

opdat Charlebois met mij in Quebec

de bloemen eens stevig buiten zet

met Nougaro wil ik naar Toulouse

in een jazzclub luisteren naar blues

of dwepen met Michel Jonasz

alsof de Schelde hier de Seine was

Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco

de tango dansen in Buenos Aires

de blues van Memphis tot in New Orleans

o, ik zou zo graag de wereld zien

ik wil de fado horen van Rodriguez

en de bouzouki van Dalares

of Piazzolla z'n bandoneon

horen klinken als de avond komt

Er zit een regenjas

met mij op een terras

toch doet zo'n regenjas

dromen dat het zomer was

Ik wil ik wil ik

Ik wil de wereld zien

Twee meisjes (Raymond van het Groenewoud)

Twee meisjes op het strand
ze lezen modebladen
ze kijken in het rond
ze dromen van een prins

Ze zoeken in hun tas
ze wijzen naar de foto's
ze schudden met hun haar
ze praten met een vriend

Twee meisjes op een plank
gedragen door de golven
het branden van de zon
de wijzers houden op

De dag brengt ouderdom
de nacht brengt vreemde uren
het deken is zo zwaar
een bladzijde slaat om

Ik mis je zo (Will Tura)

De regen stroomt als tranen langs de ruit
't Is of de ganse hemel om je huilt
Ik voel me zo mistroostig als het weer
Ik mis je zo, ik mis je meer en meer

'k Herinner mij de tijd van jij en ik
Van d' allereerste tot de laatste blik
'k Zie je nog altijd als verslagen staan
Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan

Ik mis je zo, ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo, ik mis je meer en meer

Ik weet niet wat er mij toen heeft bezielde
Te denken dat ik minder van je hield
'k Besef nu dat het lang niet over is
Omdat ik jou nog alle dagen mis

Ik mis je zo, ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo, ik mis je meer en meer

Ik wil je (De Kreuners)

Ze likt aan haar glas terwijl ze naar hem lacht
Hij stapt op haar toe, ze had het wel verwacht
Morgen heeft ze spijt, dat weet ze veel te goed
Toch doet ze het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw
Wie kan het wat schelen, zo zijn er zovelen

Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek

Alles wat ze zegt, klinkt vals en koud
Zelf als ze zegt dat ze van hem van houdt
Ze weet dat ze liegt toch zegt ze het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw
en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw
Wie kan het wat schelen, zo zijn er zovelen

Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, zegt ze opnieuw en opnieuuuuuww, elke nacht

Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg
Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ik word stapelgek

Porselein (Yasmine)

In het diepste van m'n ziel
ben ik eenzaam en fragiel
maar ik staar de wereld aan
als een winnaar
En het leven lacht me toe,
bij om het even wat ik doe
Elke keer zal ik er staan
als een winnaar
Maar soms voel ik me zo klein,
wil ik iemand anders zijn
Diep vanbinnen kwijn ik weg van de pijn

Porselein
Behandel mij heel zacht
Porselein
Verbrijzeld door je lach
Porselein
Poreus en onderhuids
Als een winnaar
haal jij me onderuit

Mijn gedachten slaan op hol,
Ik verval weer in m'n rol
En ik zal m'n eigen gang weer gaan
als een winnaar
Ik kan vechten als een vrouw
Zoals ik strijden zal om jou
En ruim de vijand van de baan

als een winnaar
Maar vanbinnen ben ik broos,
heel geremd en hulpeloos
In mijn hart ben ik vernederd en boos

Porselein (...)

Ik weet het wel: niemand die me vragen stelt
En niemand die m'n naam vergeet
Ik weet het wel: niemand die me wakker belt
En nooit eens iemand die m'n dromen leest

Niemand die me stoort, niemand die me hoort
Niemand die me kust als ik wakker word
Niemand die me mist, niemand die me haat
Niemand die de deur voor me openlaat
Niemand die me kent, niemand die me streelt
Niemand die me ooit eens een moment verveelt
Niemand voor mezelf, niemand om te zijn
Wie is net als ik van porselein

Porselein (...)

Ik hou van u (Noordkaap)

We waren bijna echt vergeten,
Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn

We waren uit het oog verloren
Hoe warm een weiland wel kan zijn
Open de vensters en open de ogen
En zie hoe schoon de zomers zijn

Ik hou van u
Ik hou van u
Ik hou van u
Geef me een kus
En vlug, voor de laatste bus

We waren bijna echt vergeten
Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn

Ik hou van u
Ik hou van u
Ik hou van u
Geef me een kus
En vlug, voor de laatste bus

Verlangen (Clouseau)

Zwoele zomeravond
Verschrikkelijk cliché
Je keek naar mij en vroeg me
Ga je met me mee?
Ik had toen beter moeten weten
Je keek al zo verliefd naar mij
Je zag in mij de ware liefde
Maar jij, jij, jij, jij, jij

Jij was alleen maar een verlangen
Je was niet meer dan dat
Je was een vlucht
En een achterdeur
En toen ik je had
Was je een doodgebloed verlangen
Je was niet meer dan dat
Van liefde was geen sprake
Jij was alleen iets
Wat ik nodig had

't Was voor een nacht niet voor een
leven
Ik heb geen eeuwigheid beloofd
Je moet jezelf de schuld maar geven

Als je daarin hebt geloofd
Ik kan m'n hart niet laten stilstaan
Een gevoel gaat snel voorbij
Jij, jij was op zoek naar romantiek
Maar voor mij, mij, mij, mij, mij, mij,
mij

Was je alleen maar een verlangen
Je was niet meer dan dat
Je was een vlucht
En een achterdeur
En toen ik je had
Was je een doodgebloed verlangen
Je was niet meer dan dat
Van liefde was geen sprake
Jij was alleen iets
Wat ik nodig had

(Oh waarom moet het toch altijd zo
Waarom wordt er toch altijd meer
verwacht
Na één nacht)

Zoals in dat ene liedje (Eva De Roovere)

Ik weet nog goed, hoe voor het eerst
jouw hand in mijn hand
De eerste kus gedeeld
Ik weet nog goed hoe jij toen
Miles voor mij draaide
Maar de laatste plaat is nu gespeeld
Mijn spullen zijn gepakt
De muziek wordt zachter
Mijn handen beven
Hier sta ik nu voor jou

Zoals in dat ene liedje
ben ik gekomen om te zeggen dat ik wegga
Zoals in dat ene liedje
Zoals in dat ene liedje
ben ik gekomen om te zeggen dat ik wegga
Vrij vertaald

We zien elkaar nog terug
dat weet ik zeker
in één of ander café
Dan drinken we op vroeger
en we zwijgen over toen
Ik weet: het zal moeilijk zijn,
bij mij doet dat ook pijn
Mijn handen beven
hier sta ik nu voor jou

Zoals in dat ene liedje
ben ik gekomen om te zeggen dat ik wegga
Zoals in dat ene liedje
Zoals in dat ene liedje
ben ik gekomen om te zeggen dat ik wegga

Zoals in dat ene liedje
ben ik gekomen om te zeggen dat ik wegga
Zoals in dat ene liedje
Zoals in dat ene liedje
ben ik gekomen om te zeggen dat ik wegga
Vrij vertaald

Ben gekomen om te zeggen dat ik wegga
Ben gekomen om te zeggen dat ik wegga

Eerste sneeuw (Jan De Wilde)

Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit
Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef m'n ogen uit
Ik kon het niet geloven, maar voor de vensterruit
Viel zacht naar beneden, de eerste sneeuw

M'n mama kwam naar boven, 't is tijd om op te staan
M'n mama kwam naar boven, kom trek je kleren aan
Mama, lieve mama, kijk eens naar benee
Ga je met me mee, in de eerste sneeuw

Kijk eens naar omhoog, en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken
'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen
'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw (2x)

Waar is m'n wollen muts nu, waar is m'n dikke sjaal
Waar is m'n wollen muts nu, waar is m'n dikke sjaal
En ergens in de kelder ligt toch nog die slee
Papa moet me duwen door de eerste sneeuw

Kijk eens naar omhoog, en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken
'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen
'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw (2x)

Nu twintig jaren later, heb ik geen zin om op te staan
Nu twintig jaren later, kijk ik weer uit het raam
M'n mama zal niet komen, m'n mama is lang dood
Ze ligt al lang beneden, in de eerste sneeuw

Kijk eens naar omhoog, en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken

'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen

'k Voel me zo alleen in de eerste sneeuw

'k Voel me zo alleen in de eerste sneeuw

Eerste sneeuw

Eerste sneeuw

Wie ben jij? (Isabelle A)

Ver weg op zee in een blauwe boot
Mijlenver weg de haven
Nooit was ik zo, zo plezierig eenzaam
Weet je nog toen, die avond

Dicht bij elkaar met de zon in je haar
Diep in je armen geborgen
Ver weg op zee in een blauwe boot
Zo zalg

Wie ben jij
Want de hemel was nooit zo dichtbij
Hou je van mij voor altijd
Laat dit nooit meer voorbijgaan voor mij
Tesamen voor altijd

Ver weg op zee in een blauwe boot
Boven ons hoofd de sterren
Samen met jou op dit blauwe eiland
En rondom ons de zomer

Enkel wij twee met het lied van de zee
Langzaam ontwaakte de morgen
Ver weg op zee in een blauwe boot
Zo zalg

Wie ben jij
Want de hemel was nooit zo dichtbij

Hou je van mij voor altijd
Laat dit nooit meer voorbijgaan voor mij
Zo zalig

Wie ben jij
Want de hemel was nooit zo dichtbij
Hou je van mij voor altijd
Laat dit nooit meer voorbijgaan voor mij
Tesamen voor altijd
Voor altijd

Wie ben jij
Want de hemel was nooit zo dichtbij
En hou je van mij voor altijd
Laat dit nooit meer voorbijgaan voor mij
Zo zalig

Wie ben jij
Want de hemel was nooit zo dichtbij
Hou je van mij voor altijd
Laat dit nooit meer voorbijgaan voor mij
Tesamen voor altijd

Wie ben jij
Wie ben jij
Wie ben jij

Iedereen is van de wereld (The Scene)

Dit is voor de misfits die je
her en der alleen ziet staan
Die onder straatlantaarns eten
en drinken bij de volle maan

Dit is voor degene die je overal herkent
Het leven is voor jou en mij,
want dit is ons moment.

En ik hef het glas op jouw gezondheid,
want jij staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen

Deze is voor iedereen die passie heeft
en die voor passie gaat
In het donker kan ik jou niet zien,
maar ik weet dat jij daar staat

En ik hef het glas op jouw gezondheid,
want jij staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen

Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw

In het donker kan ik jou niet zien,

maar deze is van ons aan jou

Iedereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen

Iedereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen

Gelukkig zijn (Ann Christy)

Het lopen door straten

Gewoon zonder doel

Het stilletjes praten

Alleen in 't gewoel

Het kijken naar mensen

Dat maakt me blij

Dat heet dan gelukkig zijn

Een deur die plots opengaat

Dat heet dan gelukkig zijn

Waardoor je weer hopen gaat

Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt
je blij

Dat heet dan gelukkig zijn

't Gevoel niet alleen te zijn

Dat heet dan gelukkig zijn

Om dan met z'n twee te zijn

Het onbezorgd dromen

Gewoon over jou

En dat je zal komen

't Liefste heel gauw

Je weer te ontmoeten

Dat maakt me blij

Dat heet dan gelukkig zijn

Een deur die plots opengaat

Dat heet dan gelukkig zijn

Waardoor je weer hopen gaat

Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt
je blij

Dat heet dan gelukkig zijn

't Gevoel niet alleen te zijn

Dat heet dan gelukkig zijn

Om dan met z'n twee te zijn

Dat heet dan gelukkig zijn

Een deur die plots opengaat

Dat heet dan gelukkig zijn

Waardoor je weer hopen gaat

Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt
je blij

Dat heet dan gelukkig zijn...